

ZEISEN LEREN TUSSEN DE PEREN

14 en 18 juli, Olst (Ov.)



Een hele ochtend zeisles van een jonge krek.
's Middags onder haar begeleiding 'los' in een oude perenbongerd.
En tussendoor 'n grote picknick, met iedereen die iets te eten meeneemt.

Zo doen we dat in Olst-Wijhe. Op 14 en 18 juli. Doe je mee?

Op 14 en 18 juli geeft [Sandy van den Ban](#) les in het maaien met de zeis. Plek van handeling: de perenbongerd aan het spoor naar Deventer, te bereiken vanaf de [Aardehuis-wijk in Olst](#). Sandy kan met recht doorgaan voor 'de vrouw met de zeis', maar met haar les en vakmanschap wakkert ze natuurlijk vooral het leven aan. Zie [Zeisles-pagina op Facebook](#).

Sandy (1972) neemt de oude vaardigheid van het zeisen geweldig serieus. Eenmaal aangestoken dook zij er helemaal in en leerde van verschillende docenten, ook in het buitenland. Sinds zij zelf de opleiding tot zeisdocente volgde, geeft ze op allerlei plekken les. Zo maakt ze steeds meer mensen enthousiast voor deze beproefde vorm van ecologisch groenbeheer.



www.facebook.com/EetbaarOlstWijhe/

Deelname kost € 45.

Daarvoor krijg je de hele ochtend les, en 's middags instructie bij het oefenen in de bongerd. Maximaal 6 cursisten per dag.

Vragen? Aanmelden? Welke dag?

Mail ons op etbaarolstwijhe@gmail.com

Perenbongerd

De zeisles vindt plaats in de bongerd uit 1962 van de fruittelersfamilie Steenbruggen. Op dit perceel van 8.000 m² met 550 perenbomen is de ondergroei enorm opgeschoten nu er geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Dat is vorig jaar gestopt toen eigenaar Derk Steenbruggen - over wie in 2012 [dit boek](#) verscheen - op hoge leeftijd overleed.



Picknick met iedereen!

13.00 uur

Iedereen, ook wie niet komt zeisen of helpen, is van harte welkom bij de picknicklunch! Daarvoor geldt de potluck-formule: iedereen neemt iets lekkers mee, en dat delen we met elkaar. **Vragen? etbaarolstwijhe@gmail.com**

Organisatie: [St. Eetbaar Olst-Wijhe](#) & [De Waard Eetbaar Landschap](#)